



## 35. YÜKSEK İSTİŞARE KONSEYİ TOPLANTISI

# YÜKSEK İSTİŞARE KONSEYİ BAŞKANI SITKI ŞÜKÜRER'İN KONUŞMASI

11 EYLÜL 2021

İZMİR - ÇEŞME



Değerli konuklarımız,  
ESİAD'ın sevgili üyeleri,  
35. Yüksek İstişare Kurulu toplantımıza hoş geldiniz,

Pandemi kısıtları devam ederken, uzun bir aradan sonra sizlerle yüzyüze olabilmek fırsatını yakaladığımız için çok mutluyuz.

Bugün onur konuğumuz CHP Genel Başkanı Sn. Kılıçdaroğlu.  
Sn. Kılıçdaroğlu Sizlere tekrar hoş geldiniz diyor ve toplantımızı açıyorum.

İlk olarak nasıl bir Türkiye ve siyasetçi profili özlediğimize dair kısa bir konuşma yapmayı planladık.

Bilahare önemli görülen her konuda Yönetim Kurulu Başkanımız sizlerle değerlendirmelerimizi paylaşacak.

Son olarak kürsüyü Sayın Genel Başkan'a teslim edeceğiz.

Efendim; fazla vakit geçirmeden, vurguladığımız gibi nasıl bir siyaset tarzı özlüyoruz, görüşlerimiz kısaca şöyle;

Sayın Genel Başkan,

Öncelikle belirtmek isteriz ki, bizler Cumhuriyetimizin 100. Yılına yaklaşırken artık huzurlu ve dingin bir ülkenin insanları olmak istiyoruz.

Siyasi kutuplaşmalardan ekonomik çalkantılara, her daim yürek çarpıntısı ile yaşanan bir ülkenin fertleri olmaktan yorulduk.

Bir şeylerin, bir yerlerden başlayarak değişmesi gerektiği aşikâr.

Bu anlamıyla, belki de ilk önce siyasetçilerimizin siyaset yapma biçimlerinden başlanması gerekiyor.

Bugün yeryüzünde medeni toplum olunmasının parametreleri belli.

Bunların neler olduğunun siyasetçilerimiz tarafından bilinmemesi tabii ki mümkün değil.

Ancak bilgi çağına yakışmayan taşra politikası kültürü ile, değişime kapalı tutum alınması bir kısım politikacılar tarafından ısrarla tercih ediliyor.

Bu çerçevede ülkemiz için farklı bir siyaset ve siyasetçi arayışımıza önderlik yapacağınıza dair beklentimizi ifade etmek istiyoruz.

Siyasetçiler genelde temkinli hatta taktik bir anlayış içerisinde, gerçek fikirlerinden ziyade seçmenlerine ters gelmeyecek söylemleri kullanıyorlar.

Sanki "kediye kedi demek" siyasetin alfabesine aykırıdır, risklidir.

Böyle olunca kitlelerin nabzına göre şerbet verildiği zannedilirken rasyonalite iskelesinden kopuluyor ve daha da vahimi kendi kişisel kalitelere bile yabancılaşıyorlar ve sahiciliklerini kaybediyorlar.

Bu tutum her görüşten siyasetçi için çok büyük ölçüde geçerlidir.  
Oysa böylesi bir tutuma yönelmeyi aklından bile geçirmeyen, mesela “İskandinav tipi politikacı” diye bilinen bir siyasi tutum örneğini medyada yıllardır izliyoruz.  
Bizim gibi ülkelerde siyaset; eyyamcı anlayışlarla ve bu sebeple sürekli irtifa kaybederek büyük ölçüde aşağı seviyede eşitlenerek tek tipleşmeye eğilimlidir.  
Yalın gerçekler, vicdan, evrensel değerler, olması gerekeni açık olarak işaret etse de netameli alanlara girmek tehlikeli ve yasaktır.  
Fikren, fiilen, saklanmadan, sakınmadan, dürüst demokrat olmanın siyaseten kaybettireceği kanaati hakimdir.  
Oysa bu anlayışın sadece “kirlenme” getirdiğini artık idrak etmiş olmamız gerekiyor. Olması gerekenin ne olduğunu, hangi tavrın icap ettiğini, bu ülkenin milyonlarca duyarlı insanları biliyor ve bekliyor.  
O, sayıları azımsanmayacak milyonların dünya görüşleri bellidir; bu ülkenin iyi kalpli, duyarlı demokratları önce “insan” der.  
Sınıf, din, etnisite temelli kamplaşmalar üzerinden fırsat oluşturmaya kalkışanları anlamazlar.  
Çok kültürlülüğü savunurlar, ötesinde sahiplenicidirler.  
Farklılıkları “zenginlik” olarak görürler.  
Bireylerin özgürlük alanları konusunda hassastırlar.  
Kişisel tercihlere ve cinsel kimliklere müdahale etmez, zihinlerinden bile geçirmezler.  
Toplumdaki gelir dağılımının dengeli ve adil olması konusunda sosyal devlet anlayışının etkin fonksiyon üstlenmesini vazgeçilmez addederler.  
Yerel yönetimlerin güçlenmesini, katılımcı demokrasinin gelişmesini savunurlar.  
Farklı görüşlere sahip kesimlerin hak arayışlarına, kenardan, ucundan değil, doğrudan dâhil ve destek olur, ittifak dengeleri adına temel insan haklarının hapishanelerde çiğnenmesine ve çürütülmesine müsaade etmezler.  
“Refahtan” ziyade “mutluluk” odaklıdırlar.  
Materyal üretim kadar kültürel üretimle de ilgilidirler.  
Ekonomiyi “paylaşım ve bölüşümden” bağımsız değerlendirmezler.  
Gezegene, ekosisteme, çevreye duyarlıdırlar.  
Milli ve dini konuların ayrımcılık vesilesi olmasına karşı dururlar, bunları siyasetin malzemesi yapanların üzerine giderler, çekinmeden teşhir ederler.  
Laik devlet yapısını demokrasinin vazgeçilmez koşulu addederler.  
Din, vicdan ve düşünce hürriyetini temel insan hakkı kabul ederler.  
Siyaseti, siyasetçiliği bir yaşam biçimi ve meslek gibi görmezler.  
Bu neviden görevleri bir sosyal sorumluluk ve hizmet nöbeti olarak telakki ederler.  
Devlet aygıtının toplumsal huzuru ve adaleti temin eden ve ötesine taşmayan bir yapı olması için çaba sarf ederler.  
Dış dünya ile ilişkileri barış temellidir.  
Kötü niyetli tutumlara rehabilite edici bir anlayışla tavır alırken, saygın, savunulabilir, hak ve özgürlüklere değer veren, evrensel hukuk kurallarını arkasına alan, ılımlı

olmayı zayıflık addetmeyen, uluslararası ilişkilerde çıkar arayışlarını abartmayan, yeryüzü kardeşliği ülküsünü, şartlar zorlansa bile terk etmeyen bir anlayışta olurlar.

Bu vasıfları gerçekçi bulmayanlarınız olabilir.

Aradığımız, ona yüklediğimiz anlamıyla “Devlet Adamı”dır. Düzgün olmanın prestijine talip politikacıdır.

Devletlerin diğer devletlerle ilişkilerinin menfaat esasına göre işlediği; yine kimi devlet yöneticilerinin “kişisel bekasını” öncelediği; bu sebeple popülist faktörleri ön plana çıkarttıkları, neticede dünyanın giderek yaşanmaz hale getirildiği yönetim anlayışlarından yıprandık. Artık böyle bir siyaset tarzını bu ülkeye haksızlık olarak görüyoruz.

Siyasetin “oluşturulmuş vasat”a göre biçimlenen anlayışı, idealistleri de kirleterek aynı çukura dâhil etmektedir, maalesef kötü para iyi parayı kovmaktadır.

Oysa ülkemizin ve tüm dünyanın, açık, doğruları ifade eden, dürüst bir siyaset anlayışına ertelenemez bir şekilde akut ihtiyacı var.

Belki “galip” ilk anda bu yolda “mağlup” sayılır, böylesi bir tavır, ihtimal, siyaseten muhaliflerin kötü kullanımlarına konu edilebilir.

Ama samimiyet olgusunun kitlelere geçişi, hiç telaşa gerek yok, engellenebilir bir durum değildir.

Sayın Genel Başkan,

Bizlerin sizden beklediği budur.

Bu dediklerimizin ne anlama geldiğini zaten en iyi bilebilecek siyasetçilerden biri olduğunuzu biliyoruz.

Özetle; Kendi doğrusunu değil, evrensel demokrasinin gereklerini savunan, huzurlu, barışçıl bir ülke düşleyen ve çilekeş toplumumuzun artık böylesi bir seviyeyi hak ettiğini, özlediğini kavrayan bir siyasetçi kalitesi, bu ülkenin aydınlık yüzü olan İzmirliğin sizden talebidir.

Sayın Genel Başkan, arz ederiz.

Kıymetli haziruna sevgi ve saygılarımı sunuyorum.